

Het Kruispunt door de Week

Dat is de nieuwe naam van het voormalige verdieppingsprogramma van de protestantse kerk in Prinsenbeek. Het najaarsprogramma 2022 biedt een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong en ouder, gericht op verdieping, ontmoeting of gewoon samen iets doen. Alle activiteiten zijn open voor mensen in Prinsenbeek en omgeving (tenzij anders vermeld). Veel mensen, ook van buiten de kerk, zijn op zoek naar zingeving. Verbinding met elkaar in het dorp kan ons leven rijker maken en ons op nieuwe sporen brengen. Daarom hopen we dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt. Kerk ben je nooit alleen en gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je afkomt. Van harte welkom!

Praktische informatie

Activiteiten zijn in Het Kruispunt, Harmonielaan 24, tenzij anders vermeld. Bij sommige activiteiten is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via verdieping@hetkruispunt.org. Met inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel. (076) 5310135. De werkgroep Kruispunt door de Week bestaat uit Annet Sneep, Niels den Toom, Joshanne Willems en Gerard van Wingerden. Activiteiten of randvoorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De meest actuele informatie staat steeds op www.hetkruispunt.org.

Iedere donderdagmorgen



Koffieochtend in Het Kruispunt
Iedere donderdag van 9.30-11.30 uur

Iedere donderdagmorgen is Het Kruispunt open voor een kop koffie en tijd om elkaar te ontmoeten. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je jong of oud bent en of je wel of geen lid bent van Het Kruispunt. De koffieochtend betekent een kopje koffie of thee, wat lekkers, een praatje, gezelligheid, je verhaal kwijt kunnen. Samen het leven delen. Je komt en gaat wanneer je wilt. Loop vooral een keer binnen! Ouders met kinderen zijn ook welkom. Voor jonge kinderen is er speelgoed. *Gastvrouwen zijn: Esther Monster, Agnes de Ruiter, Marian Minnee, Vera Roovers en Lia van Lier*

Laatste woensdag van de maand



Seniorecontact
Woensdagen 28 september, 26 oktober, 30 november en 21 december van 10.00 - 12.00 uur

Het Seniorecontact in het Kruispunt betekent ontmoeting in een informele sfeer. Het programma is gevarieerd. Soms is er een gastspreker en ook gaat de groep een paar keer per jaar samen op stap. De bijeenkomsten worden steeds door een tweetal mensen voorbereid en uitgevoerd. *Meer informatie bij Hans Dijkstra en Anneke Kempens.*

16 – 18 september



Kloosterweekend Abdij Koningshoeve
Vrijdagnmiddag 16 september - zondagnmiddag 18 september

Op zoek naar een moment van verstillings en verdieping in de ruimte van een klooster, gaan we opnieuw naar de Abdij Koningshoeve in Berkel-Enschot. Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je wilt delen. We volgen de gebedstijden van de monniken. Het thema is: Loslaten en vasthouden. *Kosten zijn € 105,- inclusief de maaltijden. Begeleiding door ds. Evelyn Quaak-Kloet. Maximaal aantal deelnemers is 10.*

21 september



Oecumenische Taizéviering
Woensdag 21 september om 19.00 uur

In aansluiting op de landelijke vredesweek 'Generatie Vrede' hopen we op woensdag 21 september een oecumenische Taizéviering te houden in het Kruispunt. Deze vieringen kenmerken zich door de ruimte voor verstillings en gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Deze vieringen worden samen met de RK parochie georganiseerd. *Aanmelden niet nodig.*

28 september, 12 oktober, 2 november



Meditatiekring / introductie Christelijke meditatie
Woensdagen 28 september, 12 oktober en 2 november om 19.45 uur

Hoe vind ik rust en ruimte voor stilte in de drukte van het alledaagse leven? Hoe kom ik dichterbij de Bron van het leven? Hoe kan ik groeien in liefdevol leven? In drie bijeenkomsten maken we kennis met drie manieren van christelijke meditatie: Geleide beeldmeditatie, Lectio Divina en Meditatief gebed. De opbouw van deze serie avonden helpt om de geestelijke weg voor onszelf te verkennen en daarop stappen te zetten door met elkaar ervaringen te delen. Iedereen die op een informele manier kennis wil maken met Christelijke meditatie is van harte welkom. *Aanmelden graag uiterlijk 25 september. Meer informatie bij Esther Monster (06-12725676) of Joshanne Willems (06-10213882).*

vanaf oktober



Ontmoetingskring – Aan tafel!
Laat je verrassen door mooie gesprekken
Eens per 4 weken vanaf oktober, 18.00-20.00 uur

Een ontmoetingskring is een groep van 6 à 10 mensen, die eens per maand bij iemand thuis bij elkaar komt. Zij eten samen en praten over dingen die hen bezighouden, variërend van een maatschappelijk thema tot een persoonlijke geloofskwestie of een interessante vraag. De deelnemers zorgen bij toerbeurt (in tweetallen) voor de maaltijd of voor de inhoudelijke voorbereiding. Daarbij wordt rekening gehouden met voorkeuren en praktische mogelijkheden, want niet iedereen kan thuis een grote groep ontvangen. Een enthousiaste deelnemer van een van de ontmoetingskringen van het afgelopen seizoen: "De huiskring is een fijne en veilige setting om te praten én gehoord te worden over onderwerpen en gevoelens die ik niet zo snel met familie en vrienden bespreek. Je leert mensen uit de kerk echt beter kennen, vaak van een verrassende kant door de vragen die zijn voorbereid. Soms geeft de maaltijd zelf in alle ongedwongenheid al een begin voor een gesprek". *Aanmelden graag uiterlijk 1 oktober. Meer informatie bij Franceline Visser (06-12517970) of Josée Veenendaal (06-24728505).*

20 oktober



Eenzaam, maar niet alleen?
Donderdag 20 oktober om 20.00 uur

Jong en oud; iedereen kan te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid. Het is een groot en ruim begrip. Iedereen heeft er wel een idee bij. Maar wat is eenzaamheid nu precies? Samen gaan we aan de slag met het begrip eenzaamheid. Hoe kun je er vanuit verschillende perspectieven naar kijken? Daarnaast onderzoeken we onze eigen gevoelens van eenzaamheid. Hoe zou je met die gevoelens om kunnen gaan? Welke levensvragen spelen hierbij een rol? En hoe kun je een verbinding maken met de eigen gewenste situatie? We praten over deze vragen en meer onder leiding van ds. Chantal Kok-Schaap. *Aanmelden graag uiterlijk 16 oktober.*

16 november



Film The Forgiven
Woensdag 16 november om 20.00 uur
(inloop vanaf 19.30 uur)

Het is 1996. De Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie wordt geleid door de aartsbisschop Desmond Tutu, die zich bezighoudt met het herstellen van de vrede en orde in zijn land. Voor een rouwende familie start hij een zoektocht naar een verontrustende verdwijning. Deze leidt hem naar de gevangenis van Pollsmoor in Kaapstad waar hij de moordenaar Piet Blomfeld ontmoet. Een aangrijpende film die u niet mag missen. *Aanmelden niet nodig.*

23 november



Workshop creatieve Bijbelstudie
Woensdag 23 november om 19.30 uur

Geloven doe je met je hoofd, met je hart én met je handen. Op deze avond maken we kennis met de creatieve verwerking van een Bijbelverhaal. We beginnen met het lezen en bespreken van het scheppingsverhaal, daarna gaan we creatief aan de slag met verf en kwast. Door creatief bezig te zijn beleef je de tekst op een andere manier. Je handen worden als het ware een verlengstuk van je hart. Voor deze activiteit hoeft je echt geen kunstschilder te zijn, iedereen kan meedoen! We vragen een kleine bijdrage van € 5,- voor de materiaalkosten. *Aanmelden graag uiterlijk 13 november. Meer informatie bij Ingrid van Hoffe (06-49992765) of Joshanne Willems (06-10213882).*



Programma voor de kruispuntjeugd

De keuze van de jeugd zelf

Tegelijk met de start van een nieuw schooljaar, het begin van een studie of een leuke andere uitdaging start ook een nieuw kerkelijk jaar met diverse jeugdactiviteiten. Eind juni kwam de jeugd rond de vertrouwde BBQ bij elkaar. Daar is voor het najaar 2022 een mooi programma uitgekomen, dat je hieronder vindt.

Wil je graag aangesloten blijven op de 'in de planning'-activiteiten, sporadisch een appje ontvangen met info over jeugdactiviteiten of je direct opgeven voor Youth Alpha? Stuur dan een bericht naar jeugdouderling Geke van der Ven (06-23603343).

25 september

 **Start Youth Alpha**
Vanaf zondagavond 25 september om 18.00 uur

Over het leven en geloof... daar raak je nooit over uitgepraat! Youth Alpha biedt een plek waar je terecht kan met al je vragen over het leven en geloof. We starten de avond met een gezellige en hopelijk lekkere maaltijd. Daarna kijk of luister je naar een kort, inspirerend verhaal en praat je daar met elkaar over door. Er is ruimte voor al jouw vragen verhalen en ideeën. Geen vraag is te gek!

De eerste avond staat gepland op zondag 25 september bij Joshanne of Geke thuis. Je kunt dan letterlijk komen proeven of het iets voor je is. Wel op inschrijving uiteraard, vanwege de gezamenlijke maaltijd. Aanmelden graag uiterlijk 18 september.

Let op: Youth Alpha is gewoonlijk vanaf 15/16 jaar. Laat je zeker niet tegenhouden hierdoor! Iedereen is van harte welkom om vrijblijvend te komen 'proeven'. We hopen dat het naar meer smaakt.

2 oktober, 6 november

 **Herstart Jeugdkerk**
Zondag 2 oktober en zondag 6 november om 10.00 u

Voor de jeugd die afscheid genomen heeft van de nevendienst en in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zit, starten we de Jeugdkerk weer. Zo zit je niet iedere keer bij je ouders in de kerk op zondag, maar ga je (buiten de kerk) verder over het geloof praten.

Er is in elk geval Jeugdkerk op zondag 2 oktober en zondag 6 november. Bij voldoende animo gaan we hiermee dan door in 2023, dus wees welkom!

In de planning

 **Escaperoom**

Op verzoek van de Kruispunt-jeugd onderzoeken we een activiteit in de trend van een escaperoom, 'God wijst je de weg'. Hoe we dit gaan organiseren en wat het precies wordt, is nog in ontwikkeling. We mikken op een dag in het weekend van 18-19-20 november.

 **Nieuwjaarsborrel**

Naast de jaarlijkse BBQ plannen we voor begin januari een nieuwjaarsborrel. Het weekend van 6-7-8 januari staat hiervoor nu gereserveerd, welke dag het daadwerkelijk wordt is nog niet bekend.

Voor beide activiteiten wordt een datumplanner rond gestuurd. Zorg dat jouw juiste gegevens bekend zijn bij Geke!

Vooruitblik

winter/voorjaar 2023

- Bijbels koken - feestelijke opening van de vernieuwde keuken van Het Kruispunt
- Taizéviering – 18 januari 2023
- Dementie en geloven – 2 thema-avonden geleid door ds. Niels den Toom
- Museumbezoek in het voorjaar
- Wandeling – samen onderweg en soms even stilstaan
- Leeskring bij het boek 'Geld en GoEd' van Alain Verheij
- Dauwtrappen op Hemelvaartsdag:
<https://www.onecalendar.nl/>

30 november

 **Thema-avond: Samen opvoeden, samen (op)groeien**
Woensdag 30 november om 20.00 uur

Opvoeden is de mooiste en ook de meest ingewikkelde taak die er is. Daarbij is elk gezin en elk kind uniek! De avond gaat over opvoeden als leerproces en over verandering. Inzicht in en bewustwording van alledaagse patronen helpen bij het ontdekken hoe het opvoeden anders kan:

Hoe voed je op vanuit samenwerking en contact met je kind? Waar besteed je als gezin je tijd, energie en geld aan? En hoe gaan we in het gezin om met stress en hoe reageren we op elkaars emotie?

Samen verkennen we hoe we in een tijd vol prikkels en prestatiedruk prioriteiten leren stellen en positief kunnen opvoeden. Begeleiding door Esther Monster, gezinscoach.

Aanmelden graag uiterlijk 26 november. Meer informatie bij Esther Monster (06-12725676).

14 december

 **Oecumenische Taizéviering**
Woensdag 14 december om 20.00 uur

Deze viering zal in het teken van Advent staan. Taizévieringen kenmerken zich door de ruimte voor verstilling en gebed. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap Taizé, eenvoudige teksten en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering.
Aanmelden niet nodig.

