

## Basisbeleidsplan 2022 - 2026

*vastgesteld door de Grote Kerkenraad op 9 mei 2022*

### Wie zijn wij?

Protestantse Gemeente Prinsenbeek Het Kruispunt is een kleine, levendige christelijke kerk in West-Brabant. We zijn een open en warme gemeenschap van mensen met een heel diverse - ook katholieke en niet-christelijke – achtergrond. Wij leven vanuit geloof dat God ons liefheeft, voeden ons geloof vanuit de Bijbel en laten ons inspireren door Gods Geest en Woord. We voelen ons verbonden met elkaar in onze zoektocht naar God en onze dienst aan medemensen.

We zoeken bewust verbinding met onze dorpsgenoten en onze wijdere omgeving en geven aandacht aan wat speelt in de samenleving. In en rondom Het Kruispunt zijn gelovigen, zinzoekers en gasten van harte welkom. Wij willen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde en verlangen ernaar om ons geloof door te geven en te verdiepen. Dit komt tot uiting in ons programma 'Kruispunt door de Week', met een grote variatie aan gesprekskringen, doordeweekse vieringen en andere activiteiten gericht op verdieping en ontmoeting. Binnen de christelijke traditie zoeken we naar een eigentijdse invulling van vertrouwde geloofswaarden en -vormen.

### Totstandkoming van dit beleidsplan

In de afgelopen jaren is onder leiding van onze toenmalige predikant veel werk verzet om present te zijn in onze omgeving, ons geloof te verdiepen en met eigentijdse vieringen en doordeweekse activiteiten mensen van binnen en buiten de kerk te inspireren tot geloof en navolging van Jezus. We ervaren Gods zegen over de ingeslagen weg en voelen ons geroepen om hierop door te gaan.

In de aanloop naar een beroepingsprocedure hebben we in een zorgvuldig proces met de gemeente een nieuw basisbeleidsplan gemaakt. Het is bewust een beknopt document geworden, omdat we dit basisbeleidsplan graag samen met de nieuwe predikant uitwerken in concrete plannen voor de periode 2022 – 2026. Het basisbeleidsplan is verwoord rond drie thema's: Vieren, Verbinden en Kruispunt door de week.

### Vieren

Onze erediensten vormen het kloppend hart van het gemeentelven. In onze vieringen richten we ons op God en ontmoeten we elkaar. Er is ruimte voor verschillen in geloofsbeleving en we waarderen de afwisseling tussen vieringen met de eigen predikant en met gastpredikanten. Graag willen we dat onze vieringen gastvrij, actueel, eigentijds en inspirerend zijn. Naast kerkdiensten die vooral aansluiten bij mensen die vertrouwd zijn met kerkgang, organiseren we regelmatig extra toegankelijke 'open deur' diensten.

Vraagstukken rond het thema Vieren zijn:

- balans tussen vertrouwd en vernieuwing, o.a. in liedkeuze, muzikale begeleiding en interactie;
- de combinatie van fysiek en online vieren, want online meedoen is voor een deel van de kerkgangers een blijvertje;
- vieren met jeugd en jongeren.

## Verbinden

We zijn een open, protestants-christelijke gemeenschap waar iedereen die zich met ons wil verbinden van harte welkom is. We verlangen ernaar om onze verbinding te versterken met God, met elkaar en met de omgeving waar wij kerk zijn. Door actief relaties op te bouwen zoeken we verbinding met mensen aan de rand en van buiten de kerk en met organisaties in onze directe omgeving, waaronder de Rooms-katholieke parochie in ons dorp en de PKN-kerken in Breda. Ook zijn we actief betrokken bij een aantal diaconale doelen dichtbij en verder weg.

Vraagstukken rond het thema Verbinden zijn:

- Hoe vinden wij nieuwe wegen om ons te verbinden met jongere generaties?
- Hoe versterken we de verbinding met de Rooms-katholieke parochie in Prinsenbeek?

## Kruispunt door de week

We willen een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde. Een veilige en gastvrije ontmoetingsplek voor mensen met verschillende levensvragen en een diverse geloofsbeleving, die willen groeien in geloof en in navolging van Jezus Christus of zoeken naar zingeving.

Wij zijn 7 dagen per week kerk en geloof is verweven in ons dagelijks leven. Daarom bieden we gelegenheden om door de week ons leven en geloof met elkaar te delen. Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten stimuleren we verschillende doelgroepen om in te stappen, elkaar te ontmoeten en het geloof te verdiepen.

Vraagstukken rond het thema Kruispunt door de week zijn:

- Hoe stimuleren we geloofsontwikkeling van gemeenteleden?
- Waar kan ons aanbod nog beter aansluiten bij vragen van gemeenteleden en dorpsgenoten in onze tijd?

