

“Challenges” in de vastentijd

Als commissie “Groen Doen” hebben wij als doelstelling om de wereld om ons heen wat mooier en schoner te maken door waar het mogelijk is te gaan verduurzamen.

Dit doen we al enige tijd door o.a. zwerfvuil in onze eigen omgeving op te ruimen en mensen om ons heen hiervan bewust te maken.

Maar verduurzamen is zoveel meer. Het betekent o.a. ook minder vlees of zelfs vegetarisch te gaan eten. Wij waren dan ook blij verrast dat in de vastentijd vorig jaar vele gemeenteleden dit voorbeeld al volgen door minder of zelfs helemaal geen vlees meer te eten.

Verduurzamen is heel breed en op vele terreinen toe te passen.

Zo denken wij bijv. ook aan: in plaats van met de auto vaker de fiets te pakken of gebruik te maken van het openbaar vervoer, verspilling van voedsel tegen gaan, oude apparaten die kapot zijn (laten) maken bij een repair café in plaats van nieuw te kopen.

Wij willen bovengenoemde uitdagingen, ofwel challenges niet alleen voor onszelf houden, maar ook u hierin meenemen.

Wat is een mooiere gelegenheid dan de vastentijd, de tijd van inkeer en versobering om met deze ‘verduurzaming challenges’ ervaring op te doen.

Voor elke zondag hebben we een niet zo moeilijke uitdaging bedacht waarmee u dan die week aan de slag kunt gaan.

De zondag erna kunnen we bij de koffie van elkaar horen of het gelukt is.

Zo staat er iedere zondag in de vastentijd een nieuwe uitdaging klaar om vanuit een bepaalde invalshoek te gaan verduurzamen.

Wij hopen zo vanuit ons geloof met elkaar de wereld schoner en mooier te maken door elkaar te inspireren in het proces van verduurzamen.

Commissie “Groen Doen”