

Een nieuw initiatief



Huiskringen zijn een nieuw en bijzonder onderdeel van het **Verdiepingsprogramma**. Een initiatief vanuit de kerkenraad om de gemeente op te bouwen. Graag nodigen we u en jou uit om deelname te overwegen!



Huiskringen

Wat is het

Een huiskring is een groep van 6 à 10 mensen, die van oktober 2021 tot mei 2022 eens in de drie weken bij elkaar komt. De huiskring biedt een plaats om anderen te ontmoeten tijdens een maaltijd, betrokken te zijn bij elkaar en samen geloof en leven te delen. Ook is er ruimte om je geloof handen en voeten te geven door je als huiskring in te zetten naar buiten toe. We bieden twee typen kringen aan:

Ontmoetingskring

Je eet met elkaar, deelt wat je bezighoudt en hebt een gesprek rond vragen die opkomen uit het gewone leven. Bijvoorbeeld: Wat houdt mij bezig? Wie of wat doet een beroep op mij of inspireert mij? Hoe geef ik mijn leven als christen handen en voeten?

Verdiepingskring

Je eet met elkaar, deelt wat je bezighoudt en hebt een verdiepend gesprek aan de hand van een boekje met Bijbelse meditatie. Ook is er ruimte voor gebed. Verlangen om te groeien als gelovig mens verbindt de deelnemers.

Organisatie

Iedere kring heeft twee kringleiders. In overleg met de andere deelnemers zorgen zij voor praktische en inhoudelijke afspraken over de betreffende kring. Vanuit Het Kruispunt wordt gezorgd voor materiaal en ondersteuning van de kringleiders.

Voorlichting op startzondag 3 oktober

Is je belangstelling gewekt? Op startzondag 3 oktober zullen we na de kerkdienst in Het Kruispunt meer vertellen over de opzet en bedoeling van de huiskringen en over het materiaal. Uiteraard is er dan ook alle ruimte voor vragen.

Meer informatie

of alvast (vrijblijvend) aanmelden voor een kring?

huiskringen@hetkruispunt.org

Franceline Visser, tel. 06 12517970

Henny Willemsen, tel. 06 40040849