

Neem de tijd!

We leven in een bijzondere tijd. Veel van wat vanzelfsprekend was, is anders geworden. Ons dagelijks leven wordt bepaald door wat is en wat kan. Het beïnvloedt ons levensgevoel: *Dit is de tijd die we in handen hebben. Wat is van waarde? Maar ook: Ons leven is een van God gegeven geschenk. Hoe gaan we daarmee verder?*

Gelukkig kunnen we elkaar weer ontmoeten en vieren we op een nieuwe en vertrouwde manier. Wij verheugen ons erop om velen van u opnieuw of voor het eerst te verwelkomen in Het Kruispunt. Laten we de tijd nemen om onze dankbaarheid en wat ons bezighoudt te delen. En kiezen voor ademruimte in onze drukte en in de beperkingen die we ervaren in het dagelijkse leven thuis, op het werk of op school. Samen willen we graag een nieuwe start maken door stil te staan bij vragen die onze tijd en samenleving oproepen. En een gelovig perspectief zoeken, een weg naar de toekomst.

Nota bene

Tenzij anders vermeld zijn de activiteiten in Het Kruispunt.

Tevoren aanmelden is bij alle activiteiten noodzakelijk en kan via verdieping@hetkruispunt.org. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Annet Sneep, tel.076 5310135

De werkgroep Verdieping en Ontmoeting bestaat uit Gerard van Wingerden, Annet Sneep, Niels den Toom en (in de voorbereiding) ds. Evelyn Quaak-Kloet. Alle activiteiten worden georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen vanwege corona. Activiteiten of randvoorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. De meest actuele informatie vindt u steeds op www.hetkruispunt.org.

In de Protestantse gemeenschap van Prinsenbeek bieden we van harte een gastvrije ruimte om samen op te trekken en de liefde van Jezus Christus te verkennen en te delen, binnen wat kan en mag. Zo is er een thema-avond, een leeskring, een korte cursus. Maar ook tijd om te verstillen in een meditatieve viering. En de kans in gesprek te gaan na een dienst, groepsactiviteit of film.

Daarnaast nodigen we u dit seizoen uit om u aan te sluiten bij een ontmoetings- of verdiepingskring, waarin u rond de maaltijd een seizoen lang met elkaar op kunt trekken, elkaar beter kunt leren kennen en inspireren.

U vindt in deze folder een grote diversiteit van mogelijkheden tot verdieping en ontmoeting, gericht op jong en ouder. Het gehele aanbod is open voor mensen in Prinsenbeek e.o. We hopen zelfs dat u mensen uit uw omgeving uitnodigt, om met dorpsgenoten te zoeken naar een goed leven en naar zingeving. Gemeenschap ontstaat in ontmoetingen, in het leven delen zoals het op je afkomt.

Van harte welkom!

Verdiepings/ontmoetingskalender

 **Wekelijkse aanloopmorgen in Het Kruispunt**
Iedere donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur, start 2 september
Gemeenteleden en dorpsgenoten van alle leeftijden

Op de wekelijkse aanloopmorgen kun je elkaar ontmoeten. Iedereen is welkom. Het maakt niet uit of je oud of jong bent en of je wel of niet lid bent van Het Kruispunt. De koffieochtend betekent een kopje koffie of thee, wat lekkers, een praatje, gezelligheid, je verhaal kwijt kunnen. Samen het leven delen. Je komt en gaat wanneer je wilt. Loop vooral een keer binnen! Ouders met jonge kinderen zijn ook welkom. Voor jonge kinderen is er speelgoed. Gastvrouwen zijn Esther Monster, Nanda Draaijer, Agnes de Ruiter, Marian Minnée en Vera Roovers.

 **Oecumenische Taizéviering**
Donderdag 23 september om 19.00 uur
Gemeenteleden, RK Parochie, gasten

In de derde week van september is de Vredesweek. In aansluiting op het landelijke thema *Inclusief Samenleven* hopen we een oecumenische Taizéviering te houden in Het Kruispunt. Taizévieringen kenmerken zich door de ruimte voor gebed, verstillen en bezinning. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap in Taizé, eenvoudige teksten (geen preek) en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

 **Kloosterweekend Berkel-Enschot**
Vrijdag 24 september 15.30 uur - zondag 26 september 14.00 uur
Mensen op zoek naar verstillen en verdieping

Op zoek naar een moment van verstillen en verdieping in de ruimte van een klooster, gaan we opnieuw naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je delen wilt (of niet). Het thema is: Vertrouwen. We zoeken samen in stilte en met behulp van diverse werkvormen naar een gelovig perspectief op leven met wat was, wat is en komt. Maximaal 10 personen.

 **Startzondag Neem de tijd**
Zondag 3 oktober om 10.30 uur
Gemeenteleden en dorpsgenoten van alle leeftijden

We houden dit jaar onze startzondag later dan gebruikelijk. Na de viering wordt informatie gegeven over de huiskringen en kunt u hierover vragen stellen. In de Kerkwijzer en op de website vindt u de laatste informatie.

 **Leeskring Eenvoudig Leven**
Donderdag 14 en 28 oktober en 11 november om 20.00 uur
Mensen die zich willen verdiepen in geloven en duurzaam leven

'Eenvoudig leven' is een bundel over thema's als duurzaamheid en levensstijl. In onze tijd wordt het duidelijk dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Wie in dat besef de Bijbel leest, voelt de vragen boven komen: *Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit?*

In dit boek slaan de auteurs een brug tussen Bijbel en actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. Beknopte interviews illustreren hoe dat er in de praktijk uit kan zien. Dit boek is geschreven door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen en Jacques en Paul Schenderling. Deelnemers lezen thuis gedeelten uit het boek. Op de avond zelf praten we door aan de hand van gespreksvragen. Begeleiding door ds. Chantal Kok-Schaap.

 **Filmavond Honeyland**
Woensdag 17 november, om 20.00 uur (koffie vanaf 19.30 uur)
Gemeenteleden en gasten van alle leeftijden

Honeyland is een wonder van een film over de omgang met de natuur en met elkaar. Hatidze speurt in Noord-Macedonië duizelingwekkend steile bergflanken af, op zoek naar bijenkolonies die zich verschanst hebben in de rotsen. Haar leven, haar passie en haar inkomen zijn de wilde bijen die ze met veel zorg en volgens oude tradities teelt. Neem de helft van de honing, en laat de andere helft voor de bijen – is haar gouden regel. Haar leven wordt ernstig verstoord wanneer een rumoerige familie arriveert met een oude caravan, zeven onhandelbare kinderen en een kudde koeien. De documentaire van Tamara Kotevska en Ljubomir Stefanov kreeg twee Oscar-nominaties, voor Beste Documentaire én Beste Buitenlandse Film.

 **Thema-avond Rust en balans in de opvoeding**
Woensdag 25 november om 20.00 uur
Mensen die willen nadenken over (groot) ouderschap in onze drukke en prestatiegerichte maatschappij

Samen vorm je een gezin en het runnen van een modern gezinsleven probeer je zo goed mogelijk te doen. Dat valt niet mee door alle prikkels die op je afkomen in je werk, op school, in relaties en ook vanuit de media en maatschappij. Hoe kun je op een evenwichtige manier met deze prikkels omgaan? Vragen waar we als ouders/grootouders op een interactieve manier bij stil willen staan, zijn:
- *Hoe breng je meer rust en harmonie in het gezin?*
- *Hoe leer je om als gezin in verbinding te blijven als er frustraties en emoties zijn door 'lastig' gedrag van een kind?*
Uitgangspunt is: Waar je je niet bewust van bent, kun je niet veranderen! Samen kunnen we verkennen en delen wat wel werkt bij (elkaar) grootbrengen. Begeleiding door Esther Monster, gezinscoach en ouderling. Meer informatie: tel. 06-12725676.

 **Oecumenische Taizéviering**
Donderdag 16 december om 19.00 uur
Gemeenteleden, RK Parochie, gasten

In de weken van Advent bieden we u een rustpunt in Het Kruispunt om de verwachting levend te houden, dat in ons wachten en bidden God zelf op ons toekomt. Het oecumenisch avondgebed kenmerkt zich door de ruimte voor gebed, verstillen en bezinning. Er klinken liederen uit de oecumenische gemeenschap in Taizé, eenvoudige teksten (geen preek) en er is stilte. Beelden uit Taizé omlijsten de viering. Na afloop is er gelegenheid een kop koffie te drinken en elkaar te ontmoeten.

Gesprekskringen en groepen per leeftijdscategorie

Tot 18 jaar

Kindernevendienst

Iedere zondagmorgen is er in de dienst een kinderblok met aandacht voor de kinderen van 4-12 jaar. Er klinkt een kinderlied en er is een kort interactief moment. Onze enthousiaste kindernevendienstleiding gaat daarna met de kinderen naar de eigen ruimte om een Bijbelverhaal en het thema op een creatieve manier met hen uit te werken. Ter ondersteuning gebruiken zij het programma Bijbel Basics.

Tieners 12-18 jaar

Voordat alle beperkingen er waren, kwamen de tieners samen in een startactiviteit en in de Jeugdkerk en Connect (12-16 jaar). Daarnaast werd Youth Alpha (16-18 jaar) aangeboden. Door de veranderde omstandigheden is het nodig de balans op te maken hoe we met hen in verbinding kunnen komen en blijven. Heb je zelf een idee of wil je graag op de hoogte blijven, laat het even weten aan Geke van der Ven. In september verkent zij als nieuwe jeugdoudster met de betrokken jeugdleiding de invulling van het jeugdwerk voor tieners. Berichtgeving volgt via de Kerkwijzer, Kerkbrief en mail.

(Jong)volwassenen

Geloven Nu - Gespreksgroep over leven en eigentijds geloven

Zondag 5 september van 12.00-13.00 uur, daarna 1x per 6 weken. Vervolgdata in overleg. Jongvolwassenen (19-25 jaar) en mensen die overwegen belijdenis te doen

Vanaf 2019 trekt een aantal jonge mensen samen op om na te denken over leven en geloven in deze tijd. We gaan een open zoektocht aan, waarin we zoeken naar verdieping en zowel vragen als inspiratie delen. Deze groep is open voor alle belangstellenden uit die leeftijdsgroep, binnen en buiten de kerk. Je kunt je aanmelden bij ds. Evelyn, email: quaakkloet@gmail.com

Focus - Ontmoeting 25-35 jaar **Woensdag 1 september 19.30 uur, daarna 1 x per 4 à 6 weken op zondag van 12.00-13.30 uur.** Volwassenen (25-35 jaar)

In het afgelopen seizoen zijn een aantal twintigers en dertigers uit Prinsenbeek en regio Midden-Brabant samengekomen om elkaar te ontmoeten en te praten over hun levens- en geloofsvragen. Deelnemers brengen zelf gespreksonderwerpen in. Nieuwe jonge mensen die willen kennismaken zijn van harte welkom.

Begeleiding door ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor vragen en aanmelden, email: quaakkloet@gmail.com

Senioren

Seniorencontact **Vanaf woensdag 27 oktober (10:00 - 12:00 uur) - maandelijks** Ouderen 65+

Iedere laatste woensdagmorgen van de maand is er Seniorencontact in Het Kruispunt. Het doel is ontmoeting in een informele sfeer. Het programma is gevarieerd. Soms is er een gastspreker, ook gaan we een paar maal per jaar samen op stap. Coördinatie door Wim Veenendaal, tel. (076)5204892 of 06 51315926, email: seniorencontact@hetkruispunt.org.

Huiskringen

 Er is een aparte flyer over de ontmoetings- en verdiepingsschikkingen die dit seizoen van start gaan. Dit is een activiteit vanuit de kerkenraad ten behoeve van gemeenteopbouw. Doet u mee, een jaar lang verbonden aan een vaste kring? Samen eten, elkaar ontmoeten en inspireren? Contactpersonen voor de huiskringen zijn: Franceline Visser en Henny Willemen.

Vooruitblik

winter/voorjaar 2022

- Donderdag 20 januari: Oecumenische Taizéviering in het kader van de week van gebed
- Woensdag 26 januari: Filmavond Nomadland
- Woensdagen 23 februari, 9 en 23 maart: Leerhuis rond boek Eindelijk Volwassen van Frits de Lange – begeleid door Niels den Toom
- Zondag 3 april: Tijd voor kunst – museumbezoek – begeleid door Agnes de Ruijter en Hans van 't Nedereind
- Etenstijd - groen koken
- Leven in gemeenschap - Bezoek aan de Paulus Abdij en kennismaking met Chemin Neuf in Oosterhout (katholieke gemeenschap met een oecumenische roeping)
- Zin in Leven - spreker Alain Verhey – Thema: Tijdgeest en Herbronnen
- Preek van de Leek - Rob Timmerman – Thema: Tijd en ruimte om te leven



programma
najaar 2021
verdieping
en ontmoeting